

De Zalige Karl Leisner (1915 - 1945)

*Jij arm Europa,
terug naar je Heer Jezus Christus.*

The Karl Leisner

Rondzendbrief Nummer 19, 28 februari 2024

Nederlandse afdeling van de 'Internationaler Karl-Leisner-Kreis' (IKLK)

85 jaar geleden werd Karl diaken gewijd

Op 25 maart 1939 ontving Karl de diakenwijding (zie rondzendbrief nummer 15) uit de handen van de grote kardinaal von Galen. Dit jaar is dat 85 jaar geleden. Deze wijding was een laatste stap naar zijn priesterwijding toe. *"Over $\frac{3}{4}$ jaar ben je Priester van Christus, denk daar elke dag aan."* (Dagboek 26 maart 1939) *"Voor het eerst de heilige Communie in de St Konrad uitgereikt (ook aan mijn familie)."* (2 mei 1939) Maar door omstandigheden liet de priesterwijding 5 jaar op zich wachten en was Karl 5 jaar lang diaken. Die tijd beleefde hij zijn diaconaat heel bewust. Over de Kerstnacht 1942 in Dachau schreef hij: *"Als diaken mocht ik drie keer dienst doen aan het altaar. [...] Dat was het mooiste Kerstgeschenk."* (11 januari 1942) Pater Otto Pies (zie rondzendbrief 18) vertelde later: "Onvergetelijk is het voor velen gebleven te zien met welk een aangrijpende aandacht en vreugde de diaken op deze Kerstavond zijn heilige ambt uitoefende. [...] De gelukkigste onder de blijde mensen was Karl Leisner." Vaak bracht hij ook de heilige Communie naar de zieken toe. In 1943 en 1944 werd het zwaarder voor hem, want zijn longziekte speelde op. We kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe de dagen, weken en maanden voortkropen terwijl niemand wist hoe lang het nog zou duren. Maar al die jaren is Karl blijven bidden én om zijn vrijlating én om zijn priesterwijding. De wijding zal heel onverwacht eerder plaatsvinden dan de vrijlating!



Les van Peter Wust

Karl werd diaken gewijd door een bisschop die later zaligverklaard is. Maar hij heeft ook les gehad van een docent, die na een diepgaande bekering, in de voetstappen van de Heer was getreden, Peter Wust (1884-1940). Deze intelligente jongeman kon als student 'geloven' en 'weten' niet verenigen. "Er was een tijd in mijn leven dat ik een ongelovige was." We horen het vandaag de dag ook: geloof en wetenschap gaan niet samen. Grote namen als Troeltsch, Scheler, Husserl, Maritain en Edith Stein openden echter een diepere visie voor hem. Hij hervond het katholieke geloof. Hij was toen 39! Het was een ware bekering met diepe inzichten in wat er misging in een wereld zonder Christus. Hij begreep dat



een "herkerstening van Europa" nodig is. Wust stelde zijn talenten in dienst van de katholieke filosofie en schreef o.a. *Die Auferstehung der Metaphysik* en *Die Dialektik des Geistes*. Daarin ontwikkelde hij zijn existentiële wijsbegeerte. Hij werd docent op het priesterseminarie in Münster, waar Karl les van hem kreeg. "De goede Peter Wust spreekt zo geweldig van het kind-zijn, van de echte cultuur, van de uiteindelijke grote vreugde van de Geest ondanks alle ellende, alle nood ..." (Dagboek 22 jan. 1935)

Wusts gelovige houding tijdens zijn lange ziekte maakte diepe indruk op iedereen. In zijn afscheidswaard aan studenten zei hij: "De magische sleutel is niet de reflectie, zoals u van een filosoof misschien zou verwachten, maar het gebed." Vlak voor zijn dood beled hij, doelend op het Nazisme: "Ik heb mijn knie niet gebogen voor Baäl." Deze bijzondere leraar heeft Karl gesterkt in zijn houding tegen het Nazisme en in zijn verlangen dat Europa terugkeert naar de Heer Jezus Christus. Er bestaat helaas nog geen Nederlandse biografie over Peter Wust. Website (Duits): www.peter-wust-gesellschaft.de

Een jaar van Gods missionaire opdracht

De Kerk is er om te missioneren. Dat heeft zij ook alle eeuwen gedaan. Deze 365 teksten komen uit de breedte van de katholieke Traditie. Naast citaten uit de Bijbel, van pausen en het Tweede Vaticaanse Concilie, klinken de stemmen van zo'n 65 zaligen en heiligen. Voor elke dag staat er een korte tekst en men kan beginnen op de datum dat het boek voor het eerst wordt opengeslagen. Er staan ook 5 teksten in van de zalige Karl Leisner bij het hoofdstuk van april: De Kerk is altijd jong.

Te verkrijgen bij Katholiek Alpha Centrum (www.rkwebshop.nl), De Boog en Betsaida: 7,50 euro (excl. Porto).



Landelijke conferentie over de missionaire parochie: zaterdag 6 april in Veenendaal. Mis - inleidingen - ontmoeting - workshops - materialen ... Zie: missionaireparochie.nl

De volgende rondzendbrief verschijnt op 12 augustus.

Hartelijke groet,

Pastoor J.H. Smith
Contactpersoon voor IKLK Nederland
Steenschuur 19 – 2311 ES Leiden – 071 5130700

Voor de Nederlandse publicaties www.karl-leisner.nl
karl.leisner.nl@gmail.com

Fin. ondersteuning (géén ANBI): NL33ABNA0541177613, J. Smith o.v.v. *Leisner*

Uw naam en e-mailadres worden enkel voor het verzenden van deze rondzendbrief gebruikt. Mocht u de digitale Rondzendbrief niet meer willen ontvangen, stuurt u dan een mail terug. U kunt de Rondzendbrief natuurlijk ook doormailen aan anderen en hun vragen ons hun e-mailadres te geven. Dan kunnen we die persoon een volgende keer de Rondzendbrief direct mailen.